

Geïntegreerde gemeente-activiteit

E = Evangelisatie

P = Pastoraat

D = Diaconaat

Wat gaan we doen?

We zouden een E-P-D activiteit kunnen doen, passend bij het nieuwe gemeentemodel.

Tijdens de zondagochtendienst delen we niet alleen een boodschap van hoop uit (E), maar we delen ook een boodschappentas uit (D) en we delen ons leven door een persoonlijk gesprekje (P). We gaan hierdoor zijn Koninkrijk/koningschap en Zijn bevrijding verkondigen, Hij is onze Heer en Redder.

Waarom gaan we dit doen?

We kunnen allerlei humane projecten ondersteunen in de wijk of net buiten de wijk, maar het goede nieuws krijgt daarmee geen ruimte, mensen stellen geen vragen. Het kost veel tijd en energie en levert in die zin niets op. En juist het goede nieuws brengen is de opdracht van onze Heer Jezus. Daarnaast is het een onderdeel in de wapenrusting om het evangelie van de vrede te verkondigen in woord én daad, het helpt naast de rest van de wapenrusting tegen de aanvallen van de boze en het helpt je dus pastoraal staande te houden en vrucht te dragen. Verder gaat het hart van Jezus juist uit naar de mensen die aan de rand van de samenleving staan.

Waarom nu dit i.t.t. wat we al hebben gedaan?

- Boodschappentassen uitdelen geeft óns een goed gevoel, maar hierdoor leren mensen Jezus niet kennen, omdat er geen blijvende relatie komt. Een eerdere kerstactie met het uitdelen van boodschappentassen werd wel heel positief ontvangen in de gemeente.
- Meedoen met projecten van de voedselbank, stichting Present enz brengt mensen niet naar de boodschap van het goede nieuws, wij brengen humane activiteiten, terwijl we een 'Grote Opdracht' hebben gekregen.

Hoe gaat het eruit zien in de dienst? Het moet vooral eenvoudig te organiseren zijn, anders de gemeente het niet volhouden om dit vaker te doen.

- Tafelsetting zoals bij avondmaal(?). Gemeente zit verspreid over de tafels, zodat gasten ook kunnen tussenvoegen
- Gespreks-/fotokaartjes op tafel om een gesprekje te kunnen voeren
- Thee/koffie met koek
- Aan eind van de dienst een lunchmoment, waarbij alle gemeenteleden eenzelfde lunchpakketje meebrengen en delen met gasten
- Voorganger houdt korte preek m.b.v. samenvatting met blauwdruk, daarna doorpraten aan tafel.
- Gebedsmoment, waarbij mensen kort mogen aangeven waar ze gebed voor zouden willen hebben en degene ernaast mag voor diegene bidden.
- Muziekteam brengt de gemeente met zang voor de troon van God, zoek naar melodieën waarbij ook de jeugd geraakt wordt.

Hoe gaan we dit doen? Vooraf regelen:

- Toerusting kinderwerkleiders -> zondagsschool als plek om relatie met Jezus te beleven en om betekenisvolle activiteiten te beleven. De zondagsschool wordt dan een missionaire plek, waar gasten voor het eerst horen over het goede nieuws. Door de nieuwe opzet met planbord en hoeken, kunnen er straks grotere hoeveelheden kinderen komen.
- Toerusting vanuit iemand met de gave van gastvrijheid -> hoe voer je een luchtig en serieus gesprekje, hoe laat je mensen zich gastvrij thuis voelen.
- Toerusting vanuit Ministry Team -> hoe kun je voor iemand bidden
- Toerusting aan de gemeente -> hoe praat je na n.a.v. de blauwdruk over geloofsvragen, dus hoe houdt je een kort geloofsgesprek, hoe getuig je van de boodschap in je eigen leven.
- Brief aan organisaties, zoals voedselbank met uitleg over dat we tijdens de zondagochtendienst een boodschap van hoop/vrede uitdelen, een boodschappentas uitdelen en dat we ons leven delen door een persoonlijk gesprekje.
- Gemeenteleden die naar de dienst komen en dit financieel kunnen dragen, nemen een boodschappentas mee met producten. Er moet dus vooraf een goede bruikbare boodschappenlijst gemaakt worden waarmee gewinkeld kan worden.
- Gemeenteleden nemen een dubbele lunchpakket mee. Ieder die het financieel moeilijk heeft, kan dit gerust aangeven, dan maken anderen een extra lunchpakketje voor deze gezinnen binnen de gemeente.

Wat is de investering voor de gemeente?

- Toerusting willen ontvangen en toepassen
- Lunchpakketje meenemen
- Boodschappentas meenemen
- Berouw tonen dat we het goede nieuws niet hebben verkondigd en uitgeleefd als gemeente en erg op onszelf waren gericht. En dat we allerlei organisaties de taak van de kerk hebben laten doen.
- Gebed, vooral tijdens de kringen voor de kerk, niet alleen tijdens de gebedsavond.
- Vernieuwing van denken, willen en handelen door God verwachten.

Wat levert het de gemeente op?

- Meer zicht op Gods genade!
- Kringen kunnen aan huis ook een missionair karakter krijgen, door uitnodigend open te staan en de ontvangen toerusting toepassen. Doordat mensen gaan leren Bijbellezen, zich toekeren naar God, leven naar de normen en waarden van Gods Koninkrijk en de wapenrusting van God leren aandoen, voorkomt dit veel pastorale problemen. En mensen gaan zien wat God doet en daarover kunnen we getuigen.

Wat levert het gasten op?

- Uit sociaal isolement raken (P)
- Ze leren God ontmoeten, Zijn liefde kennen en horen een boodschap van berouw-vergeving-verzoening met God en mensen en hoe te leven in Gods Koninkrijk (is een moreel hoge standaard alleen door de leiding/hulp van de Heilige Geest te doen). (E)
- De boodschap ondersteunen we met een boodschappentas met gezonden producten. (D)
- (vooraf geven we ook aan wat mensen van ons als gemeente wel/niet mogen verwachten)
- Kinderen mogen verjaardag vieren: we zingen voor ze en ze krijgen een kadootje (D)

Wat mogen we verwachten?

Wanneer we (gehoorzaam) het goede nieuws gaan verkondigen mogen we verwachten dat God wonderen en tekenen gaat doen om Zijn boodschap kracht bij te zetten, dat Hij zal gaan toevoegen aan de gemeente.

Wat wordt er anders?

- Geen losse alpha-cursus meer, want de dienst is per definitie voor mensen die God nog niet kennen en voor gelovigen door het gebruik van de blauwdruk.
- Geen tijdrovende activiteiten en grote organisaties opzetten, maar met zo min mogelijk organisatiegedoe toch zoveel mogelijk kunnen uitvoeren.
- We gaan niet participeren in allerlei organisaties/projecten, maar gaan zelf de aan ons toevertrouwde opdracht uitvoeren! Mensen zijn welkom om bij ons te komen. We gaan 'naar de straten en pleinen' en nodigen uit voor een maaltijd, omdat we geweldig nieuws hebben.
- Gemeente zijn is per definitie missionair door de verkondiging van Zijn Koninkrijk-Zijn dood en Zijn opstanding (waarom Hij dit deed en met welk gevolg), diaconaal door te delen van onze bezittingen en pastoraal door onze levens te delen en anderen te leren hoe te leven in Gods Koninkrijk door te leren Bijbellezen en toepassen. We gaan als gemeente een betekenisvolle activiteit doen.

Mogelijke uitbreiding:

- Kleding uitdeelzondagen
- Speelgoed uitdeelzondagen
- Vieren verjaardag op de zondagsschool, waar kinderen een kadootje krijgen en er voor hen gezongen wordt.