

Mentorschap: groeien in persoonlijk geloofsleven en in 'taken'

Om te groeien in persoonlijk geloofsleven en in 'taken' is mentorschap een mooi principe (zoals Paulus ook Timotheüs discipelde). Vraag ouderen en leiders in de gemeente of zij daarin ook willen helpen om mensen tot discipelen van Jezus te maken.

Help mensen **luisteren** naar Gods Woord, maar geef ze ook de uitdaging dat ze het gaan **doen**. En het helpt om **feedback/accountability** aan elkaar te geven, om elkaar te ondersteunen.

Vraag ouderen om structureel te bidden voor degene die ze onder hun hoede mogen nemen.

Geef tieners ook de ruimte om mee te draaien en leer ze aan om Jezus te volgen, zij zijn de kerk/leiders van de toekomst. Wees een rolmodel in geloofsleven en dienstbaarheid aan de gemeente.

Nieuwe leiding nodig? Bid God om medewerkers. Vraag mensen ook vroegtijdig, zodat ze ook toegerust kunnen worden, en vraag God om bevestiging.