



Leiderschap in de gemeente.

De leiders in de gemeente verrichten momenteel héél veel werk en het kost veel tijd en energie. Iets om dankbaar voor te zijn.

In de huidige kerkelijke setting is leiderschap wel vaak een beleidsmatige en coördinerende rol. Of worden er oplossingen gezocht voor problemen/zorgen die er spelen.

De primaire taak van de voorganger en opzieners (tegenwoordig worden de leidinggevenden oudsten/kerkenraad genoemd in Nederland) en diakenen staat beschreven in de 1^e brief aan Timotheüs.

Ik vind het opvallend dat er bij oudsten staat dat ze een goede leraar moeten zijn. Dus naast het leiding geven binnen de gemeente, is het de bedoeling dat ze ook de boodschap over God en een leven met Hem goed kunnen onderwijzen.

Ik heb kritische vragen:

- In welke gemeente zijn er oudsten die inderdaad de boodschap uit de Bijbel kunnen onderwijzen? En in welke gemeente is het ook structureel georganiseerd dat oudsten hiervoor de ruimte krijgen om onderwijs te geven aan bijvoorbeeld kringleiders en kindereugdwerkleiders, zodat zij het ook weer door kunnen geven?
- In welke gemeente is de voorganger degene die hierin de leiders verder toerust om een goede leraar te zijn en hierin gezamenlijk Gods boodschap doorgeven?

Ik ben van mening dat het doorgeven van het goede nieuws en hoe daarmee te leven (wat staat in de Bijbel) een hogere prioriteit moet krijgen bij oudsten en voorgangers.

De reden hiervoor is dat we door Gods Woord weer vernieuwd mogen worden in ons denken. Dat God het willen en het doen verder in ons kan uitwerken door Zijn Heilige Geest. En dat daardoor de kerk dé plek blijft waar Gods heil te vinden is.

Dus in het gemeentemodel op deze site, wordt dan ook bewust gekozen voor een doorgeefmodel om te kunnen multiply-en. En dat leiding geven top-down, zoals we gewend zijn in het bedrijfsleven, niet hetgeen is hoe het gemeentelvenen vorm moet hebben. Je leidt de gemeente, opdat gaven ingezet kunnen worden tot opbouw van de gemeente!

Hoe kan de verandering gaan plaatsvinden in een kerkmodel dat al langer in Nederland zo werkt?

Vanuit een gepassioneerd zijn wil ik echt aanmoedigen:

- Door te gaan bidden! Vertel God dat we een belangrijke taak 'het onderwijzen' niet hebben gedaan in de kerk. (belijd het aan Hem, vraag om vergeving!)
- Voorgangers, ga je leiders (oudsten/kerkenraad) in de gemeente toerusten.
- Leiders, ga het goede nieuws doorgeven, opdat er velen gered mogen worden in Nederland! Heb Gods visie voor de mensen om ons heen voor ogen, dien de gemeente en wees krachtig in de Heer!
- Gemeenteleden, zet de oudsten vrij voor hun belangrijke taak om ook te kunnen onderwijzen. Zet zelf jullie ook gaven en talenten in tot opbouw van de gemeente, opdat mensen mogen komen en Gods Redding mogen gaan ervaren.
- Wees moedig om stappen te gaan zetten om God te gaan gehoorzamen om het goede nieuws door te geven.