

Getuigenissen

Al analyserend valt op dat veel westerse getuigenissen gaan over:

- God zorgt voor mij
- God houdt van mij
- God redt mij

De getuigenissen van bekeerde moslims vallen op doordat ze belijden: Jezus is mijn Redder en mijn Heer.

Het is opvallend dat we als westerse christenen heel erg op onszelf gericht zijn i.p.v. op God gericht. Het komt toch een beetje over als een 'feel-good'-geloof.

Bekeerde moslims weten dat het geloof wat kost! En dat Jezus Zijn leven heeft gegeven en is daadwerkelijk is opgestaan! Ze willen Hem navolgen.

Westerse christenen moeten echt leren en ernaar leven wat 'JEZUS IS HEER' betekent! Want dan komt er ook ruimte voor Gods Heilige Geest!

Voor voorgangers en gastsprekers ligt daar een uitdaging.