

## Gebed



We zijn vaak gewend om onze verlanglijstjes (om onze zorgen op te lossen) aan God voor te leggen.

Wanneer je Bijbel leest kom je daar vele gebeden tegen met allerlei gespreksonderwerpen.

Enkele bekende categorieën in de kerk:

- Lofprij (roemen, verheerlijken, hoogachten, enorm waarderen) = om wat God gedaan heeft
- Aanbidding (bewondering, adoratie, respect, eerbied, ontzag) = om Wie God is
- Dankzegging (bedanken) = om wat God gegeven heeft
- Schuldbelijdenis (schuld erkennen, toegeven) en de vraag om vergeving = om weer recht voor God te kunnen staan
- Voorbede/smeekgebed (gebed om hulp in nood en behoeften) = om wat we nodig hebben van God

Maar wanneer je de Bijbel leest, zie je bijvoorbeeld ook gebeden die gericht om naar Zijn plan te bidden.

Wanneer je de Bijbel leest, ontdek de momenten waarop gebeden wordt.

Waarover gaan de gebeden en waarom wordt er gebeden?



Enkele verzen die mij enorm hebben geïnspireerd om vrijmoedig in gesprek met God te gaan:

**Exodus 3: 4** Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: "IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.'" = God is de Aanwezige

**Exodus 3: 6** Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Izaak en de God van Jakob.' = God is persoonlijk, contact, relatie

**Exodus 34: 6-7** De HEER ging voor hem langs en riep uit: 'De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.'

= Gods plan wat ultiem verder zichtbaar is geworden toen Hijzelf naar deze aarde kwam, Jezus Christus, toen Hij die straf droeg om vergeving en verzoening te brengen. Wanneer je gebeden in de Bijbel leest, zie je vaak dat ze teruggrijpen op hoe God zelf zegt Wie Hij is.

(Teksten uit [www.jongerenbijbel.nl](http://www.jongerenbijbel.nl) – NBV, boodschap daarbij n.a.v. 'Exodus' van Anne van der Bijl)

Ik wil je uitdagen om te lezen in de Bijbel en te ervaren hoe de gesprekken tussen God en mensen zijn. Zoek niet alleen naar wat God doet, maar ook vooral naar Wie Hij is, wat Zijn gedachten zijn voor de mensen en wat Hij graag voor ze wil. Dus in plaats dat we op onszelf gericht zijn, laten we ons richten op Hem.