

Huiskring

Waarom ga je naar een huiskring en wat doe je daar?

	Gods Woord ontdekken, begrijpen en toepassen voor onze eigen situatie
	We leren God kennen door Zijn Woord, door de getuigenissen en door liederen en gebed. We leren Zijn hartverlangen kennen.
	We vertrouwen God ons leven toe en helpen elkaar ook om dit te blijven doen ongeacht de omstandigheden.
	We zijn onder de indruk van wat God geeft aan Zijn kinderen, ook om aan Zijn Koninkrijk te bouwen. Maar we beseffen ook wat het betekent als we leven zonder God (het tegenovergestelde van de kado's).
	We leren bidden vanuit Gods Woord voor verschillende gebedsonderwerpen (leren bidden vanuit Gods Woord). We spreken van hart tot hart met God.
	We onderkennen de problemen bij onszelf, binnen de kerk en van buitenaf op de kerk, we erkennen schuld en schaamte....maar blijven daar niet bij hangen..., we richten ons tot God en helpen elkaar te leven vanuit geloof!!
	We leren hoe we vanuit Gods Koninkrijk mogen leven in ons dagelijks leven, zodanig dat het tot eer is van God
	We helpen elkaar standhouden tegen de beproevingen in, tegen de verleidingen van rijkdom, tegen de zorgen in.
	We komen samen om God en elkaar lief te hebben. We zingen, bidden en lezen uit Gods Woord, we vertellen elkaar wat God heeft gedaan, hoe mensen zich hebben bekeerd en zijn gaan geloven, hoe ze zijn vergeven en verzoend.
	We geven het goede nieuws van vergeving en redding door het kruis van Jezus Christus, de verzoening met de Vader en Zijn Koninkrijk door.

Voor verdere praktische uitwerkingen over het kringenwerk: bestel nu het boekje

'Dichtbij het hart voor de gemeente':

<http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=5107>

www.visievoordekerk.nl

