



Kring/jeugdgroep – outreach 3-avondencyclus

Het kan....

- van naar binnen gericht naar buiten gericht
- van gericht zijn op elkaars zorgen naar gericht zijn op Gods plan
- van onvoorbereid naar voorbereid en opbouwend!

Hoe?

Denk aan een cyclus van elke keer 3 avonden (kan 2- of 3-wekelijks zijn)

Avond 1 20.00-22.00 uur:

- **studie 20.15-21.30:** ter voorbereiding van de avond wordt als opdracht een flink Bijbelstuk thuis bestudeert m.b.v. de blauwdruk.

Op deze avond wordt het Bijbelgedeelte met elkaar besproken m.b.v. de blauwdruk. De avond wordt geopend en afgesloten met gebed.

- **Voorbereiding outreach 21.30-22.00:** een E-P-D* opdracht wordt al biddend voorbereid n.a.v. de Bijbeltekst (heel concreet: waar gaan we naar toe, wie gaat wat doen op avond 2, wat is er nodig, wat moet er geregeld worden? Fase 1: binnen de kerk, fase 2: buiten de kerk. Bespreek ook met elkaar wat zou wel/niet kunnen werken qua houding en woorden.)

Bijvoorbeeld:

- o op avond 2 gaan we verschillende zieken in 2-tallen bezoeken. Wie neemt contact op, regelt er een bloemetje/fruitmand, wie zoekt een mooie Bijbeltekst op om samen te lezen met de zieke en om daarna samen te bidden).
- o We houden een tieneravond waar we interesse tonen voor hun leven en waarbij we hen ook willen vertellen over onze wandel met Christus om hen te bemoedigen.

Let op: evangelisatie-diaconaat-pastoraat hebben verbanden met elkaar en kunnen niet los worden gezien, we brengen mensen in relatie met God.

Avond 2 20.00-22.00 uur:

- **outreachavond:** de opdracht van avond 2 wordt uitgevoerd. Vooraf kan nog kort samengekomen worden om te bidden voor fijngevoeligheid en vrijmoedigheid en dan gaan de kleine teams uit een om de activiteit te doen. (let op: verwachtingspatronen managen: men komen niet om alleen een moeilijk verhaal aan te horen van mensen, maar ook om iets te delen van het goede nieuws).



Avond 3 20.00-22.00 uur:

- **ervaringsavond:** vertel elkaar over wat God heeft gedaan! (getuigenis geven, met elkaar God prijzen en verder bidden, samen God toezingen met liederen die God op ons hart heeft gegeven). Ook is er aandacht voor persoonlijke geloofsgroei. Tevens kan er kort aandacht worden gegeven aan het evalueren om bij een volgende voorbereidings- en outreachavond rekening mee te houden, maar de aandacht moet liggen op het delen van ervaringen, omdat dat ook aan- en bemoedigend is! En vertel ook buiten de kerk over wat God heeft gedaan.



*Zie op de site onder Evangelisatie/Pastoraat/Diaconaat en gemeentemodel.

Optioneel: maaltijd vooraf houden aan de avond(en).

Outreach 3-avondencyclus via pilots uitproberen:

- in het kinderwerk
- in het groepje dat 'leert' Bijbellezen
- met andere groepen in de gemeente

De pilots geven nieuwe ervaringen, brengen enthousiasme hoe het in de praktijk een uitwerking krijgt.