

## Tieners

Tieners zitten in generatie Z. "Generatie Z is een open wereldburger, met een grote handigheid in interactieve nieuwe media, die graag zijn steentje aan de samenleving bijdraagt, zolang dat maar met veel eigen initiatief gepaard kan gaan."

Generatie Z: online leven, ook soms 'doelloos' internetten, overvloed aan kennis waaruit gekozen moet worden, weinig vaste basis door veel gebroken gezinnen met desbetreffende hechtingsproblemen, weinig commitment, weinig geestelijk toekomstperspectief, komen vanuit een generatie die weinig schuldbesef heeft.

Hoe gaaf als we onze huizen open zetten als geestelijk vaders en moeders en een inloopavond hebben waar tieners een veilige plek vinden, waar ze gekend en gezien worden. Waar ze de vraag kunnen beantwoorden wie ze zijn en wat hun leven voor doel heeft. Waar ze kunnen praten over de dingen die in de maatschappij op hun af komen en hoe ze daar samen met God op kunnen reageren/handelen, lerend vanuit Zijn Woord, lerend van inspirerende voorbeelden, persoonlijk online/offline. Waar open wordt gesproken over geloof, geld, seks, relaties (zodat ze t.z.t. ook vragen kunnen stellen over huwelijk of gezin bij ons), macht, keuzes maken.

Stuur tieners een app-je of stel als gemeente een App-groep/Facebook pagina op waar tieners in besloten groep kunnen discussiëren over het geloof en waar vragen beantwoord kunnen worden.

Tieners hebben gaven en talenten, vraag ze om deze ook in te zetten om bijvoorbeeld een leuke PowerPoint te maken.

Hoe kunnen we ze aanspreken?

- Bied structuur aan en zeg waar het op staat
- Maak echt contact en vertel over je eigen levenswijsheid
- Bied uitdagingen aan (excellente opdrachten)
- Zorg voor sociale netwerken (gebruik social media) en communiceer helder
- Laat de generatie meepraten
- Wees een inspirerend voorbeeld
- Zorg voor een 'plat' organisatiemodel, dus niet hiërarchisch
- Het verhaal dat wordt verteld staat centraal
- Besef dat online en offline 1 wereld zijn voor de tieners
- Weet dat deze generatie ook wil leren, alleen op een andere manier
- Zorg voor belevenissen en ontmoetingen

(Bron van deze alinea: <http://www.frankwatching.com/archive/2011/11/10/wie-is-generatie-z-en-hoe-bereik-je-ze/> )

Zij zijn de kerk van de toekomst! Prachtige mensen om ook bij Jezus te brengen!! Laten we bruggen bouwen op een manier die bij hen aansluit!

Kerk van de toekomst??

