

Afgelopen periode veel nagedacht en gebeden voor een goed plan over het goede nieuws bekend maken en mensen discipel te maken, te dopen en door hen te leren onderhouden wat Jezus heeft aangegeven. (Grote Opdracht in Mattheus 28)

Een gedachtegang om omslagpunt te bereiken van intern gericht naar buiten gericht gaand:

- Waar brengen mensen hun tijd veel door? online
- Waar is de jeugd met name te vinden? YouTube
- Wat is geloofsopbouwend? goede nieuws van vrede doorgegeven.
- Paulus versus nu: Paulus ging naar de plekken waar de mensen waren. Nu zijn de mensen online te vinden.
- Conclusie vraag: hoe kunnen we dit nu uitwerken?

Vervolg gedachtegang:

- Wat heeft mijn geloof echt opgebouwd in de kerk? Creatief Evangelisatie Team (mimegroep): geloofsopbouw en missionair.
- Voor tieners moet er ook weer een groep komen waar ze aan mee kunnen doen, wat leuk, gezellig, stoer en opbouwend is, maar wat ook missionair is!

Volgende stap in mijn gedachtegang: concrete uitwerking

Wat kan zoiets zijn voor de jeugd/kinderen?

Een YouTube kanaal maken van de gemeente, maar kan ook interkerkelijk

Wat komt op het YouTube kanaal (doorgaande lijn is 'de blauwdruk' zodat op elk vlak dezelfde kapstok is/basis is, elke keer kort in beeld en de nadruk op een/paar van de vlakjes):

- Voor kinderen: 4-12 jaar: Bijbelverhaal kan ingesproken worden en dan kunnen gemaakt werkjes of foto's uit de speelhoeken erbij gepresenteerd worden (1x per maand een filmpje)
- Voor tieners: stoere uitwerking Bijbelverhaal (film/musical-stijl gefilmd). Dus eerst samen de Bijbel lezen (geloofsopbouw) en dan liefdevol samen werken en naar buiten toe treden.
- Voor volwassenen: vloggen: hoe lees je de Bijbel? hoe maken we keuzes in het volgen van de Here Jezus? wat kan je verwachten als je God als hemelse Vader vertrouwd?
- Voor zoekers: uitleg 'blauwdruk', zodat mensen leren zelf de Bijbel te begrijpen en daardoor Jezus leren kennen.
- Voor gasten/zoekers: korte filmpjes uit de zondagochtend dienst, een diaconale actie (altijd in samenhang met evangelisatie en pastoraat!)

Viraal gaan van YouTube kanaal: omdat mensen enthousiast zijn over de boodschap die we delen en hoe we dat doen.

Persoonlijk zou ik ook graag:

- filmpjes willen maken m.b.v. het principe van modeling. Even als voorbeeld het boek 'Jozua' met 'de blauwdruk' en hoe relevant is het voor ons leven nu!
- meer mijn leven willen delen met voorbeelden van uitwerkingen van het persoonlijk geloofsdagboek en het tekenen van de geloofs-/levenslijn. Een levenslijn (met ups en downs), hoe God teksten en liederen geeft, hoe je gedachtenpatronen uit kunt tekenen en bij Jezus, bij het kruis kunt brengen. Het is creatief, visueel (zo zit de maatschappij momenteel in elkaar) en mijn gebed is dat het harten raakt.

Welke gedachten leven er nog?

Welke (latente) talenten zijn er binnen de gemeente? Ik geloof dat God precies datgene geeft om Zijn Koninkrijk te bouwen.

Hoe leiden we nieuwe 'arbeiders' op, want de oogst is groot ook via internet, ze moeten ook leren om discipel te gaan worden → concreet gebedspunt voor de gemeente voor arbeiders. En mijns inziens moeten christenen leren om zelf te Bijbel te gaan leren lezen, zodat ze dit ook kunnen gaan doorgeven (multiply). Mijns inziens zouden de kringen daarop gericht moeten zijn.

Ik weet dat er tieners zijn met leuke talenten die hierbij aansluiten! Ik denk dat er een goed missionair plan moet liggen waarbij mensen zeggen: ja, hier wil ik aan mee gaan doen! En dan wordt Bijbelstudie, gebed enz. niet meer voor onszelf, maar heeft het als doel om het Koninkrijk van God te brengen.

De jeugd heeft de toekomst en zij moeten gaan leren hoe ze een relatie met Jezus krijgen en Hem volgend, zodat ook zij straks het goede nieuws kunnen doorgeven.

En de gemeente kan op verschillende wijze mee uitzenden (latente talenten?), dit is ook geloofsopbouwend voor de gemeente.

Zo heb ik ook gemerkt dat zelfs jonge kinderen super gemotiveerd zijn om iets voor een ander te maken (bijv. de kaartjes gemaakt voor iemand die ziek was)

En ik zou graag alles als 1 lichaam willen zien functioneren i.p.v. als losse acties of als losse pijlers (evangelisatie/pastoraat/diaconaat). Het is 1 geheel.

Welk lied bracht God tijdens dit hele gedachtenproces?

Ik was al begonnen met deze gedachtegang, maar was een beetje gestrand met opschrijven. Tot op een ochtend een bevriende medechristen uit een andere gemeente naar mij toe kwam en vertelde hoe God haar in gedachten bracht over hoe we jaren geleden een lied zongen op de kring, waarbij ik gitaar speelde: "Laat Uw glorie zien". Ik zet het hierbij, omdat het me weer raakte hoe ik het zelf ook heb ervaren toen we het CET (mimegroep) hadden, ons voorbereiden en de straat op gingen.

Laat uw glorie zien
aan heel de wereld om ons heen;
als wij samen U aanbidden
dan maakt U ons één.
Laat uw glorie zien,
laat alle blijdschap die U brengt
een getuigenis van hoop zijn
voor wie U niet kent.

Refrein:

Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden;
raak ons allen aan.
Als wij Jezus' naam belijden
als de enige die redt.
Toon uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.

Laat uw glorie zien,
dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis
waar Hij ons redding bracht.
Laat uw glorie zien
aan wie gebroken is en moe,
dat zij horen hoe U liefdevol
hun namen roept.
(Refrein)

Laat uw glorie zien. ..(4x)
Wij aanbidden U... (4x)

(Opwekking 557)