

Terena

Schilderij

Na een zware zwangerschap kregen we een huilbaby. Een schattige baby met maag-darmklachten. Heel veel tranen heb ik gehuild bij het kruis. En uiteindelijk werd ik geraakt door een uitspraak van Beth More die ik heb aangevuld naar: "Above all, you are be loved by Him".

