



Teken je geloofs-/levenslijn om stand te houden.

(een voorbeeld)



De curve zijn de gebeurtenissen en welke impact dat hebben op het gevoelsleven en soms ook op het geloofsleven. Hoe blijf je dan vertrouwen?

Zet er kleine tekeningetjes met korte woorden bij. Gebruik desnoods picto's en/of kleuren van 'de blauwdruk', om al biddend inzicht te krijgen in Gods trouw.



Schrijf er ook Bijbelverzen en liednummers bij die je aanspreken en blijf vertrouwen en doen wat Jezus zegt, want dat helpt je om stand te houden door alles heen.

Je kunt ook een curve tekenen van je geloofservaringen met God. Wanneer ben je gegroeid in je geloof?