

Persoonlijk geloofsdagboek

(vragen kunnen in wisselende volgorde beantwoord worden, al naar gelang de eigen wens tot schrijven of praten is)



Datum:

Wat is er gebeurd?

Wat is mijn gevoel?

Welke gedachten heb ik erbij?

Welke verwachtingen had ik? Welke beeldvorming?



Hoe heb ik God leren kennen in deze situatie?



Hoe vertrouw ik op God in deze situatie en beseft ik dat ik door Hem geliefd ben?



Wat heeft God gegeven (wat ik nu begrijp en ervaar)? (kijk bijvoorbeeld ook in Efeze 1)



Wat is mijn gebed?



Wat is er echt heel erg mis gegaan?

Welke verwijten zijn er naar mezelf en/anderen of heb ik naar God?



Hoe ga ik leven zoals God het bedoeld heeft?

Inclusief: wat moet er recht gezet worden en vergeven?



Welke Bijbeltekst heeft me aangesproken en waarom?

Welk lied heeft me bemoedigd?



Aan wie kan ik hulp vragen / van wie heb ik hulp gekregen?

Hoe heb ik lief en gaven ingezet?



Waar getuig ik van?



Waarom.....?

Omdat...