

Interessant 'appje'!

www.visievoordekerk.nl

4/23/2016

Uitgave 1

Van een analytische kijk op de boodschap naar een hart wat is geraakt.

Als christenen zijn we druk bezig met het kerk-zijn, met gericht zijn op elkaar en onze zorgen, met een druk bestaan. En dat terwijl de boodschap van Jezus in een app zou kunnen staan: *"Goed nieuws over Gods Rijk: bekering en vergeving."*

als waardevol en houdt zonder voorwaarden van ons.

Waarom zouden we tot bekering komen?

Het is eerst tot besef/inkeer komen dat het niet goed zit. 'Niet goed' in de trant van dat

En dat terwijl de boodschap van Jezus in een app zou kunnen staan: "Goed nieuws over Gods Rijk: bekering en vergeving."

Waarom zouden we gaan voor deze God die machthebber zou zijn van dit Rijk?

We horen de negatieve verhalen over de machthebbers in het nieuws, maar wie is déze Machthebber? Hij presenteert Zichzelf met eigenschappen: trouw, vergevingsgezind, goed, ... (Exodus 34:6-7). Hij ziet ons

we leven met schaamte en schuld. Met ontmoediging, met beschuldigingen/ verwijten. We noemen dit ook wel zonde. Een leven zoals het niet is bedoeld. Na het tot inkeer komen, komt het toekeren naar God met deze zonden, waarbij we Hem erkennen als machtigste Leider/Heer, en waarbij we Hem vertrouwen als onze Redder van schuld en schaamte, daar willen we vanaf, alleen dat lukt ons niet

Interessante 'message'!

...

Issues of the heart!

Be loved!

Trust in Him!



zelf. Dus de enige 2 acties die we hoeven te doen is tot inkeer komen en tot het toekeren naar God, het bekeren.

Waarom zou God op deze acties reageren?

Hij heeft al een gratis cadeau klaar staan: vergeving! Oh, het kost flink wat, maar dat betaalde Hij al met Zijn leven. Hij houdt namelijk van ons en wil ons ontschuldigen, weg met die schuld. Hij wil ons vrijmoedigheid geven om met Hem te praten en maar ook om over dat goede nieuws te vertellen. Hij wil ons leven geven, vrijheid!

Waarom mensen niet ingaan op het goede nieuws?

Mensen willen soms gewoon niet, ze kennen God niet goed genoeg of hebben het goede nieuws niet terug gezien in de levens van de volgelingen van Jezus. Maar drukte, beproeving en vervolging, zorgen en verleiding van rijkdom en verlangens naar andere dingen houden ook weg van een hartrelatie met God.

Waarom geeft Jezus deze boodschap?

Hij is dé insider! Hij is expert, Hij heeft gezag en maakt van ons ervaringsdeskundigen van bekering en vergeving. Zo maakt

Hij maakt van ons een insider!

Hij van ons ook een insider! Dan belooft Hij dat Zijn Rijk zal groeien wanneer we dit goede nieuws doorgeven. Hij deed dit zelf door aan luisteraars verhalen te vertellen waarin een vergelijking wordt gemaakt met dit Rijk, aan mensen die echt meer willen door inzichtvragen te stellen, door uitleg te geven, door echt in gesprek te gaan. En waar gaan zijn gesprekken over? Over dat goede nieuws! Hij is er enthousiast over! Als wij enthousiast zijn delen we van alles via Social Media, daar ontmoeten we onze contacten. Paulus zocht ook plekken op waar mensen met elkaar in gesprek gingen. Wat delen we als christenen? Vaak iets over de kerk, of we gaan in discussie om standpunten te verdedigen. Maar dat doen we vaak in onze veilige christelijke zeepbel. Maar

ja, de beeldvorming over de kerk is helaas ook niet zo florissant. Wat hebben we nu eigenlijk zelf ervaren van het goede nieuws? En hoe leven we het goede nieuws in ons dagelijks leven? Daar zou ons getuigenis over

kunnen gaan. Dan wordt de aandacht gericht op Zijn Rijk en Zijn goede nieuws daarover!

Mijn hart is geraakt door dit goede nieuws. Ik ben geliefd en gewaardeerd door de God van het heelal. Ik mag zijn wie ik ben en het is boeiend om te zien hoeveel Hij ook zo van anderen houdt. Ik mag ook meedoen om dit goede nieuws door te geven, het motiveert mij dat ik er betrokken bij mag zijn en ik wil loyaal zijn aan en daadkrachtig zijn om deze boodschap die mijn hart heeft geraakt door te geven. Interessant zijn de mogelijkheden van social media: You Tube, Instagram, Pinterest (infographic) om mensen te bereiken. Eindeloze mogelijkheden!

Interessant 'appje'!

Tekst: Terena Spijker-Kroon. Schilderij: Deborah Paap

www.visievoordekerk.nl